

Lichtsturen is duivels?

Wie is Lucifer?



Lucifer was aartsengel Samael.

Deze aartsengel werd gekozen om balans te maken want alleen licht is niet in balans al er geen duisternis is.

Alleen de geliefde zoon van God, deze aartsengel was de uitgekozen engel om af te dalen in de duistere diepten van het universum. Hij kreeg een leger van energiewezens mee om hem te helpen de harmonie te bewaren.

Maar ook toen al was er gevaar. Daarom is de hemel gemaakt om als veilige haven te dienen in dit gedeelte van de collectieve universa.

Om dit licht gebied te beschermen tegen het kwaad werd "de hel" gecreëerd om zo de hemel veilig te stellen.

Aartsengel Samael werd Lucifer.

Hij heerste over deze duistere plek waar men denkt dat vuur en zwavel als woongebied behoren.

Kijk even welke planeet bij deze beschrijving past.

Lucifer heeft het vuur, de zwavel en het kwaad niet gemaakt.

De zielen die in hun eigen hel op aarde leefden en de mensen waar ze onderwijs van kregen hebben hun geleerd wat de hel zou zijn.

De Katholieke kerk heeft ons geleerd wat wij van de hel en de personage satan, duivel of Lucifer moeten denken, voelen en kennen.

We moeten hem vrezen en luisteren om onze ziel te redden.

Later kwam de reformatie maar dat maakte het er niet beter op.

Vele kunstwerken zijn gemaakt.

Bestaat de duivel dan niet?

Jawel, maar dat is een andere kracht dan Lucifer.

Deze kwade geest is daadwerkelijk aanwezig en de hemelse bewoners hebben Lucifer nodig om dit kwaad te bestrijden.

De duivel heeft vele gedaanten en ja je ziel kan verkocht worden aan hem.

Nee, dan kom je niet in Lucifers hel maar in Dante's hel.

Kijk even via deze link:

<https://historiek.net/de-inferno-hel-van-dante-alighieri/107013/>

Wij zien de hel zoals Dante hem gemaakt heeft, dat is onze voorstelling op aarde van de hel waar we in zouden moeten geloven. Dit is wat de kerkelijke leiders ons willen laten geloven.

Ik zou uitleggen dat Lucifer zijn vuur ook teder kan zijn.

Lucifer is verbonden met het element vuur, vuur is vernietigend.
Loutering door vuur.

Vuur kan heel teder zijn als je het in bedwang kan houden en de temperatuur zacht is dan zal je voelen dat vuur teder is.

Element aarde willen we altijd koesteren maar dit element kan ook verwoestend zijn. Het kan je vermoorden, het kan je schade brengen net zo goed als het je voeding geeft.

Element Lucht geeft ruimte, adem levenskracht maar als het in chaos is zal het hele dorpen verwoesten.

Element water is nodig om ons lichaam van vocht te voorzien. En als het uit balans is dan is er schade, dood en zeker verderf.

Wat je dan nodig bent is het element vuur, zacht constant vuur om je huis, en de gewassen te laten drogen.

Zonder de kracht van vuur van de zon, of zelfs echt vuur in de aarde zal de aarde geen vrucht dragen. Aarde heeft vuur nodig om te activeren.

Het element Lucht is heel lastig, lucht kan vuur aanwakkeren maar vuur kan Lucht ook tot stilstand brengen.

Zo zie je maar dat alle elementen een balans nodig zijn van alle elementen samen.

Dit wordt vertegenwoordigd in het pentagram.



Het element Ether is de ongeziene maar wel te voelen energie.
Waaronder licht en liefde - met als tegenhanger kwaad en duisternis.

De kosmische orde werkt met synchroniciteit.

We leven in een tijd waar deze harmonie compleet verstoord is.

De duivels, de kwaden kunnen wel helpen met licht maken, vuur maken wat zachte en tedere energie stuurt naar de mensen die wij als duivels zien.

Dat kunnen leiders zijn van landen, maar ook mensen die ons pijn gedaan hebben.

Het allerliefste wat jij kan doen is licht sturen en liefde.



Vertrouw op de engelen, God en de meesters om ons te helpen hier op aarde.

Raak niet in de war, voel vanuit jouw kern wat voor jou goed voelt.

Als jij je beter voelt om alleen liefde te sturen dan doe je dat.

Even heel praktisch.

Op welke wijze sturen wij energie?

Via telepathie, de universele taal.

Deze energiestraal bouwen we op door onze energie te zuiveren.

Onze chakra's schoon te maken en de kosmische stralen binnen te laten.

Als je moeite hebt met de woorden licht en liefde dan benoem je ze niet.

Zie in je geestesoog voor je hoe de energiestraal wordt opgebouwd en hoe de engelen en spirits je helpen om een instrument van het universum te zijn.

De woorden die je aan de energiestraal geeft zijn niet belangrijk. Het gevoel waarmee je dit deelt is het allerbelangrijkste. Dan hoef je nooit meer in de war te raken.

Het paradijs zit in jouw eigen energie, we hoeven niet meer door de hel om in het paradijs te komen want de deur staat al open.



Wees jezelf, wees liefde, wees licht en soms mag je ook even kwaad zijn, gefrustreerd en verdrietig.

Wij zijn mensen met emoties.

Hierop aarde om te leren.

Met elkaar het pad te bewandelen en door van de weg af te wijken ontdekken we nieuwe wegen die ons leiden tot nieuw geluk.

Blijf vertrouwen houden in jouw stralende licht

Jij bent het licht

Jij bent de liefde

Jij bent de ziel waar wij op wachten om ons naar een nieuw paradijs te brengen

Vergeet niet dat dit paradijs er al is

Je hoeft alleen maar binnen te wandelen

Vertrouwen te hebben in jezelf

Vertrouwen te hebben in de kracht van de hemel

Wees gelukkig en blijf in het licht.

Laat de berg die voor je ligt je niet angstig maken

Kijk goed of over de berg klimmen de enige mogelijkheid is

Of zie je een pad rondom de berg waar je vrij en makkelijk de andere kant kan bereiken?

Als je wel de berg beklimt dan heb je zeker een fantastisch uitzicht maar het begin met een keuze onder aan de berg.

Luister ook naar mijn verhaaltje “wij gaan op berenjacht” op Youtube.



Gospel of light

Lumeria - Klaske Goedhart

20 november 2021

<https://www.youtube.com/c/klaskielumeria>

Youtube kanaal voor meer ondersteuning en uitleg.